



Nieuwsbrief Diaconie Aartsbisdom Utrecht Augustus 2014



*In deze tijden,
van de doden van vlucht MH17,
de mensen in de Oekraïne,
de slachtoffers in Palestina en Israël,
in Syrië, Irak en elders
van het brute geweld van IS IS*

*“Ik laat jullie de vrede na; mijn vrede geef ik
jullie, zoals de wereld die niet geven kan....” Joh.
14,23-31*

*‘Mijn vrede geef Ik u’. De basis van deze vrede ligt in
Gods alomvattende liefde, die Jezus laat zien. Wie
Jezus’ woorden ter harte neemt, vindt zelf een innerlijke vrede en kan met
hulp van de heilige Geest vrede en verzoening teweegbrengen. De wereld
denkt vrede en veiligheid te vinden door de uitoefening van macht en kracht,
maar Jezus leert de weg van de dienstbaarheid en bescheidenheid. Het kwade
wordt overwonnen door het goede. Wie deze weg van de dienstbaarheid gaat,
zal ontdekken dat Gods liefde groter is dan alle tegenkrachten, zelfs die van de
dood. Vertrouwend op de opstanding van Christus kunnen christenen moed
vatten en hoop vinden, solidair zijn met hen die lijden onder onderdrukking
en geweld, en bijdragen aan gerechtigheid en vrede.*

*Willen we blijven vertrouwen op deze woorden, ze ons eigen maken en
er van getuigen.*



PCI

DKCI We hebben op 1 juli afscheid genomen van Monique Beijer als teamleider van de werkers van de DKCI. We bedanken haar voor haar betrokkenheid en wensen haar veel succes bij het ontwikkelen van haar plannen. Vanaf september 2012 was zij werkzaam bij de DKCI.

DKCI Het secretariaat van de DKCI controleert op dit moment, zoals gebruikelijk, de gegevens die bekend zijn rond de benoemingen van de bestuursleden. Het betreft hier ook het rooster van aftreden, verlengingen etc. Het is daarom dat u binnenkort een brief mag verwachten met de vraag om ons te helpen bij het up to date houden van deze belangrijke bestuur - gegevens. Wellicht overbodig om te melden maar **alle correspondentie**, mail en briefpost, dient allereerst binnen te komen op het secretariaat van de DKCI, Kerklaan 22. 3828 EB in Hoogland/Amersfoort.

Uit de parochies



De vier Evangelisten Inloophuis de Herberg Westervoort de HerbergVrouwen uit de de Ahmadiyya gemeenschap zijn te gast in Inloophuis de Herberg. Met 25 vrouwen vanuit het Christendom en de Islam heeft er verdieping plaats gevonden over het vasten vanuit het Christendom en de Islam waarna de Iftarmaaltijd (afbreken van vasten) gezamenlijk werd gehouden. Het is een avond geworden met wederzijds respect, de grondhouding om tot elkaar te komen.

Een inspirerende avond waar mensen die op de vlucht zijn geraakt uit Pakistan ook in het Inloophuis van harte welkom zijn, net als jij en u.



Emmausparochie / Egidiusgemeenschap Apeldoorn Bericht uit Antwerpen

In Antwerpen wordt een grote vredesmanifestatie 'Vrede is Toekomst' georganiseerd van 7-9 september door de egidiusgemeenschap aldaar. Dus als u in de buurt bent.... Religies en culturen in dialoog 100 jaar na WO 1.

Gasten uit de diverse kerken en ook overheid buigen zich deze dagen over het dit thema dat in sub thema's wordt uitgediept. Geïnteresseerden kunnen gratis deelnemen maar opgave is verplicht: inschrijving@peaceisthefuture.be. Meer informatie bij diaken Ronald Dashorst r.dashorst@rkapeldoorn.nl



Suitbertusparochie De Franciscushof bij de Dominicuskerk in Tiel levert inmiddels volop groenten voor het inloophuis.

En er wordt liters soep gemaakt: broccolisoepp en courgettesoepp en pompoensoep.

Begin september worden de aardappels uit de grond gehaald. En dat zijn er heel veel.!

Vredesweek 20-28 september, activiteiten in ons bisdom

> Deventer Herberg van Ars 20 September van 11:00 - 17:00

Deze vredesambassade staat met een infostand over de Vredesweek en het Morgenland+ Festival Deventer op de warenmarkt op de Brink.

> 20 september Ambassade Achterveld. Oecumenische viering met aandacht voor kinderen tot 12 jaar in oorlogsgebieden; aansluitend een fakkeltocht. 20 September, 19:00 - 20:30 uur in de Jozefkerk, Hessenweg 325 Achterveld.

> 20 September Ambassade Nijverdal. De werkgroep "Vredesweek" en de Taakgroep Sociaal Culturele Activiteiten van Vluchtelingenwerk Hellendoorn-Nijverdal wil tijdens de Vredesweek een vredesmanifestatie organiseren.

van 16:30 - 23:00 in Huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal.

> 20 September Ambassade Ruurlo. Een Herdenkingsdienst voor Pater Frans van der Lugt. Dit is een bijzondere viering voor een bijzonder mens. Juist in de Vredesweek is het een goed moment om hem te herdenken en heiligen. 19:00, H. Willibrord, Groenloseweg 1, 7261AM Ruurlo

> 20 september Ambassade Amersfoort Opening van de vredesweek met toespraak wethouder Bertien Houwing om de Vredesweek in Amersfoort te openen. Daarna vredesvesper. 17:00 - 17:30, Hof 1, 3811CJ Amersfoort.

> Hengelo: Dr. Hielke Wolters, adjunct secretaris generaal van de Wereldraad van Kerken (WvK) geeft een lezing over de oproep van de Wereldraad tot een Pelgrimage voor Gerechtigheid en Vrede Op donderdag 18 september 2014, 's avonds om 19.30 uur, in de Remonstrantse Kerk te Hengelo (O).



Missio:

Inspiratieochtend Myanmar (Birma) 27 september Wereldmissiemaand 2014

Op de MISSIO ontmoetingsdag zaterdag 27 september heeft Missio twee gasten, bisschop John Hsane Hgyi van het bisdom Patheingyi en father Callistus Saw Eh Mwee, nationaal directeur van MISSIO Myanmar. U bent van harte welkom op onze ontmoetingsdag in Utrecht van 9.30 uur tot 13.00 uur.

Aansluitend kunt gratis het Museum Catharijne convent bezoeken

U kunt zich aanmelden (tot 8 september) via missio@missio.nl en via telefoon 070 - 304 74 44.

U kunt via de website/winkel www.missio.nl de materialen bestellen of downloaden

VASTENAKTIE

Eigen project? Overweegt u om een eigen project aan te melden.

U kunt dit doen tot uiterlijk 15 oktober 2014 onder: Eigen doel': informatie www.vastenaktie.nl of bij de missiesecretaris van het aartsbisdom Ina van de Bunt-Koster.

8 november Inspiratie dag Sri Lanka in Utrecht opnieuw in het Vergadercentrum Domstad te Utrecht.



Leerhuis voor Caritas en Diaconie.

Opgave en informatie Leerhuis voor Caritas en Diaconie

bij het secretariaat DKCI Yvonne Schneider. Email info@dkci-utrecht.nl. telefoon 06-42952862 onder vermelding van de activiteit, de locatie en het aantal personen.

In het leerhuis Caritas en Diaconie biedt de diaconale dienstverlening in het najaar van 2014 opnieuw een toerustingsaanbod aan dat erop gericht is om deskundigheid en spiritualiteit op het terrein van de diaconie, lokaal en wereldwijd te versterken. www.dkci-utrecht.nl

Zaterdagochtend 4 oktober Franciscus een duurzame uitdaging



Locatie Pastorie Hoogland/Amersfoort voor iedereen met hart voor de naaste! U bent uitgenodigd om als geloofsgemeenschap maar ook als gelovige mens naar 'buiten' te treden in de geest van Franciscus in dubbele betekenis; de wereld in!

U bent uitgenodigd om kennis te maken met de werkwijze van ons leerhuis aan de hand van het thema, een ochtend met informatie en inspiratie.

Franciscus een duurzame uitdaging. Duurzaam leven binnen ons dagelijks bestaan is een actueel thema. Tegelijkertijd is het thema erg verwarrend omdat er zoveel tegelijkertijd speelt. Waar heb je het over? Over lokaal en globaal samenleven, over individu en gemeenschap, over arm en rijk, over welvaart en welzijn.

Programma: Van 10.00 tot 13.00 uur. Dhr. Christiaan Hoogenhuis van de stichting Oikos verzorgt de inleiding. Aansluitend is er een plenair debat en is er een ronde workshops om de praktijk te oefenen. De ochtend wordt besloten met een korte viering en een eenvoudige lunch die u wordt aangeboden. Opgave voor 2 oktober. Meer informatie www.dkci-utrecht.nl

2 oktober Doetinchem Sociale traditie en kerkopbouw, Fred van Iersel



Ter informatie en ter inspiratie

22 November: Landelijke diaconale dag 22 november (PKN, Kerk in Actie)
Over de veranderende rol van diaconieën door alle nieuwe wetgeving.



Ik geef om jou

Vanaf 13 september staat de diaconie centraal op een expositie van het museum Catharijneconvent in Utrecht. "Ik geef om jou" brengt de geschiedenis van naastenliefde in beeld van de Middeleeuwen tot nu. De tentoonstelling laat met prachtige kunstwerken en boeiende gebruiksvoorwerpen zien hoe we in Nederland door de eeuwen voor onze naasten zorgden.

Bezoek onze website:
www.dkci-utrecht.nl
voor nieuws, ideeën en praktische informatie

Met vriendelijke groet,

Harry Scharrenborg
scharrenborg@aartsbisdom.nl
06-18581868

Bernanda van den Hengel
vandenhengel@aartsbisdom.nl
06-51289581

Ina van de Bunt-Koster
eindredacteur
bunt@aartsbisdom.nl
06-20345478 en 074-2670406

Herman Rolfes
rolfes@aartsbisdom.nl
06-20345656

Yvonne Schneider
Secretariaat
info@dkci-utrecht.nl
06-48407501